

NYHAMNSBLADET

NYHAMNS BYFÖRENINGIS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA HUSHÅLL OCH NÄRINGSIDKARE I NYHAMN MED OMNEJD



Bokskåpet i korsningen av Brovägen/Stinsvägen/Sven Bonas väg får dagliga besök.

Foto: Ulrika Ingvarson

BÖCKER OCH LÄSNING I MÅNGA FORMER

I Nyhamn tar sig intresset för böcker och läsning många olika uttryck. Några tar hem en bok från det nya bokskåpet (och lämnar kanske en annan där istället), andra träffas i bokcirklar och pratar om böcker. Det finns också några som skriver böcker själva.



SKEPPSBYGGGERI
I NYHAMN

sidan 12-13



NY BOK AV
HENRIK RANBY

sidan 14-15

Kära Nyhamnsbor!

Ännu en sommarsäsong har nått sitt slut. En fin vår, en blåsig och lite ruskig juli-månad, men sen ganska fint väder långt in på hösten.

JAG AVNJÖT MITT sista (?) bad för säsongen den 28 oktober och det var en stilla morgon med varm sol, klart vatten, kanske 12 grader, men vilken vacker morgon! Medhavd frukost, ett dopp, lite mer frukost och så ett dopp till och vacker utsikt över havet. En av de behagliga morgnarna på ett bra tag!

MAN FÅR JU försöka ta till vara de dagar man bjuds på, så gott man förmår. Med en oberäknelig pandemi som ligger som ett hotfullt moln över oss alla och där ingen vet var den behagar att slå ner, så är det gamla talesättet "Carpe Diem" mer aktuellt än någonsin. Vi i Nyhamn är nog därvidlag mer gynnade än många. Vi har stranden, heden, fäladen, Kullaberg och mycket mer att njuta av vid promenader. När vi då och då stöter på vänner och bekanta kan vi stanna och prata en stund, på behörigt avstånd. Det mesta man behöver finns här i Nyhamn även om det kan bli en sväng in till Höganäs då och då, men där är det ju heller inte så trångt om man bara tänker sig för.

BRYGGAN OCH FLOTTEN togs in i september/oktober så allt är klart för vintern. Å *propos* vintern så börjar julen närma sig och till första advent bör det som vanligt finnas en julgran på plats vid gamla bankhuset.

BYFÖRENINGEN HAR I många år betalat Höganäs kommun för att sätta upp en präktig gran i korsningen Brunnbyvägen/111:an, med ljusslingor och kopplad el. Men nu är det slut med det. Vi kommer att få en 5-6 meters gran levererad till platsen av kommunen. Vi får också låna en ljusslinga, men sedan får vi ordna resten själva.

VID KONTAKT MED kommunen har jag hävdat att detta är ett korkat arrangemang. Skall oerfarna volontärer försöka resa en stor gran, klänga på stegar eller på annat vis komma åt att klä granen medan kommunen har erfaret folk, kranar, liftar etc? Dessutom pyntar man hela centralorten Höganäs medan vi i byarna runt om (som betalar samma kommunalskatt som de i centralorten) plötsligt ska ordna allting själva.



Axel Bergenfelt

Foto: Anne Avén

– **EN RÄTTVISEFRÅGA**, säger en av de personer på kommunen jag talat med i ärendet. Jo, tack – det mest rättvisa vore väl om kommunen satte upp granar i alla byar runtom så det kan göras på ett likartat och säkert sätt. Byföreningen kommer naturligtvis att lösa uppsättningen på något annat sätt, när nu kommunen vägrar att åta sig tjänsten.

JAG HOPPAS NU att vi alla här i Nyhamn får en uthärdlig vinter. Själv ser jag redan fram emot då vårsolen skall titta fram för att tina upp vår tillvaro, och åter värma upp badvattnet.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening



Långsam Grönplan på remiss i byarna

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har tagit ett utmärkt initiativ till att ta fram en Grönplan för Höganäs kommuns tätorter. Dess syfte är ”att säkerställa att dagens och framtidens invånare och besökare får tillgång till gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga ekosystem”.

ARBETET PÅBÖRJADES 2009 (!) och har nu kommit så långt att det finns ett förslag som varit ute hos berörda byföreningar på remiss. Nyhamns Byförenings styrelse har, trots att planen är ganska tekniskt inriktad och något svårforcerad för en lekman, lämnat in några synpunkter.

VI HAR BLAND annat kommenterat att man i den övergripande beskrivningen av Nyhamn inte nämner de för nyhamnsborna så viktiga naturreservaten söder och norr om byn. Vi vänder oss också emot att man beskriver Nyhamn som en by med ett centrum, vilket vi anser är något som byn saknar.

EFTERSOM BYFÖRENINGEN SEDAN länge arbetar för att Nyhamn ska få lite mer uppmärksamhet från kommunens sida har vi kommenterat Grönplanens beskrivning av väg 111:s sträckning genom byn med ett lite utförligare inlägg:

”Nyhamns Byförening deltog aktivt i framtagandet av den ortsanalys för Nyhamnsläge som lades fram i april 2012. Vi bidrog med många synpunkter och är nöjda med de slutsatser och rekommendationer som presenterades. Däremot kan vi inte vara nöjda med de åtgärder som vidtagits: ingenting – efter åtta år! Vi hoppas verkligen att den här ambitiösa Grönplanen inte röner samma öde!

Vi har under årens lopp utan framgång försökt få till stånd förändringar, framför allt avseende den barriär som väg 111 utgör. Skrivelser till kommunen har antingen besvarats med hänvisningar till andra, t ex Trafikverket, eller inte alls.

Med målet att få till stånd ett konstruktivt samarbete har vi därför nyligen bildat en arbetsgrupp inom styrelsen som bland annat ska klarlägga vad kommunen kan göra och vad vi kan göra. Arbetsgruppens första idéskiss (som vi i styrelsen ännu inte hunnit diskutera i detalj) bifogas i vårt remissvar. Vi vill gärna att dessa tankar inkluderas i Grönplanen. Dessutom vore det en stor fördel om vi blir involverade när beslut om genomförandeplaner ska tas.

När det gäller utformning av konkreta detaljplaner kanske det är en god idé att låta en student eller en grupp studenter på SLU:s program för landskapsarkitekter få projektet ”Omforma Nyhamns barriär till en värdig gatumiljö” att praktisera på.”

VÅRT REMISSVAR SKICKADES in i början av augusti. Den fortsatta proceduren är att kommunstyrelsens arbetsutskott ska diskutera det framlagda förslaget tillsammans med remissvaren. Vi får hoppas att fortsättning följer den här gången!

Nyhamns Byförenings styrelse
gm/ Sverker Ingvarson

Länkadress till Grönplanen: <https://arcg.is/1yvnbT>



Foto: Anne Avén

Brunnby församling vill bevara sitt självstyre

Brunnby kyrkoråd har under århundraden haft självbestämmande över beslut i församlingen. Man förvaltar församlingens tillgångar. Man beslutar om kyrkogården, kyrkomålningar, om- och tillbyggnader, försäljning och köp samt mycket annat.

MEN OM BRUNNBY församling skall ha kvar sin självständighet efter valet 2021 måste fler församlingsbor engagera sig. Det gäller att få nomineringslistan till kyrkofullmäktige fulltalig.

UPPROP

I Levande kyrka för Brunnby församlings självständighet.
Kontaktperson: Klas Leire, 042-34 40 30
Läs folder på Byföreningens hemsida:
www.nyhamnslage.nu (rubrik: Länkar)



Brunnby kyrka byggdes på 1100-talet och är idag ett turistmål och en mycket omtyckt bröllopskyrka. Foto: Anne Avén

VID VALET 2017 fanns i Brunnby församling endast en nomineringslista att rösta på – den partipolitiskt obundna *Levande kyrka i Brunnby församling*. Liksom i många andra församlingar har de politiska partierna haft svårt att få folk att kandidera till kyrkofullmäktige.

NU GÄLLER DET att tillräckligt många vill ställa upp på *Levande Kyrkas* nomineringslista! Nästa kyrkoval är i september 2021 och till dess behövs frivilliga och engagerade församlingsbor till både kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Anne Avén

Maritas blomsterglädje

Storgatan 78

042-34 11 12
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 10–15
Söndag 10–13

Välkommen till oss!
Julhälsningar
Marita med personal



Utan blommor och blader kan man lätt få spader, på Maritas blomsterglädje en bukett som de må mixa. Så duktiga de är på att fixa. Med rosor och grönt, gör de livet så skönt

★

Förgyll vardagen med blommor från Maritas blomsterglädje.

★

Besök oss gärna på Instagram och Facebook

★ Vi hjälper Er med blommor till alla tillfällen: vardag, fest, bröllop och begravning

★ Vi kör ut med bud i hela Kullabygden

★ Vi förmedlar blommor över hela världen. Ring oss eller kom in i butiken så bistår vi Er

★ Kvalitet, stort utbud och den bästa servicen hos oss

★ Vår stora butik är välfylld med julens alla blommor, julstjärnor, amaryllis, hyacinter, julrosor m.m. Vi är stolta återförsäljare av ERNST

Kullabygdens Byråd i dialog med kommunen

Efter några års uppehåll har kommunen tagit initiativet till att återuppta byrådsträffar. Syftet är att samla alla byföreningar, som här kan ta upp gemensamma frågor med kommunen.

ETT FÖRSTA MÖTE hölls i Jonstorp i september då man bestämde formerna för Kullabygdens Byråd. Det beslutades att man skall ha möte med kommunen en gång om året. Dessförinnan skall man träffas för att förbereda detta möte, och efteråt för en uppföljning. Enligt ett rullande schema skall varje förening stå för värdskapet under ett år var.

DET LÄR FINNAS 22 byföreningar i kommunen och ungefär hälften av dem är nu engagerade i Byrådet. Lerbergets byaförening stod för värdskapet vid det andra mötet, vilket hölls i oktober på restaurang Skogsbrynet. En eller två representanter från varje förening deltog, och alla fick redogöra för sin förenings "hjärtefråga". Dessa kommer att tas upp när man skall träffa kommunen senare i november. I Nyhamn är det 111:an som ständigt diskuteras i byföreningen och som vi fört upp på agendan.

Exteriört & Interiört
Inspiration, idéer, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov



Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

TRAFIKSITUATIONEN, SÄRSKILT sommartid, är ett orosmoment som de flesta byar har gemensamt. Buss-trafiken – tidtabeller, taxor, turtäthet och busskurer är en annan fråga som kommer att drivas av Byrådet.

MÅNGA BYFÖRENINGAR HAR blivit kontaktade av kommunen och genomfört en så kallad *byavandring*. Byföreningen tar då med kommunrepresentanten på rundvandring och kan på plats belysa de frågor som man önskar få gehör för. Detta har vi inte gjort i Nyhamn, åtminstone inte som sittande styrelse kan erinra sig. Men vi tycker att detta är en bra idé och ser fram emot att bli kontaktade av kommunen!

BYRÅDET KOMMER ATT sätta upp en egen hemsida där kontaktuppgifter, länkar till byföreningar, aktuella frågor, publika yttranden och möteschema etc. kan anslås.

Anne Avén



Foto: Anne Avén

Nya sittplatser på plats

FYRA NYA FINA bänkar, som Byföreningen ställde ut i somras, har fått stor uppskattning. De har rejäla förankringar i marken och varken väder eller andra krafter bör rubba dem.

EN HAR PLACERATS intill blomkrukorna och bokskåpet vid Brovägen, en står nedanför Per Cronbergs väg invid havet, med fin utsikt mot Kullaberg, och två finns längs Stelegången en bit norr om badbryggan.

Redaktionen

VI GER ENERGI
TILL KULLABYGDEN

 Höganäs
Energi

Elnät – Elhandel – Fiber – Fjärrvärme



Maggan och jag har bott här i trettioett år och här provsitter vi Glada Hörnan-bänken.

Glada Hörnan

I korsningen Brovägen-Rorsmansvägen vid stenvallen träffades man i gångna tider. Platsen kallade man "Glada Hörnan".

DETTA HAR JAG hört av några som är barnfödda i byn och har gott minne. Platsen är naturligt vald eftersom alla som skulle vidare ner i byn eller till hamnen måste passera här och då hejade man eller bytte några ord med varann. På den tiden satt man på stenvallens stora stenar som troligen fortfarande var solvarma långt in på kvällen.

DENNA TREVFLIGA TRADITION ville jag återväcka då jag gjorde denna bänk på samma ställe. Bänken är gjord av en enda bred plank som har sågats ur en minst åttio år gammal gran och sedan i många år legat som golvplanka. Den är inbultad i de största stenarna och impregnerad för att hålla i generationer och namnet "Glada Hörnan" är inristat i träet.

DET ÄR MIN förhoppning att bänken skall användas för trötta fötter eller en stunds samtal. Och det vore spännande att höra någons berättelse i vår tidning från den tiden det begav sig.

Jan Malmberg

Holy Smoke BBQ

HOLY X-MAS
För bokning och övrig info: HOLYXMAS.SE

Välkommen till julbords i The Black Barn i Brunnby, vår alldeles egna lada ett stenkast från Holy Smoke BBQ i Bräcke. En helafestsmeny där vi skapar våra egna varianter på julens alla frestelser, med en gedigen bas i barbecue-the-Holy-way. Det här är vår take på hur vi vill att ett riktigt julbord ska se ut, utifrån den mat vi älskar. Det ligger både nära ett traditionellt julbord och inte. Här möter den svenska julens smaker de amerikanska på den highway vars namn är julbord. Apropå bord, vi tycker att det blir lättare, aptitligare och fräschare för dig om vi serverar dig de olika rätterna. Så att du bara kan sitta lugnt och ha det riktigt gott. Julen är ju till för att man ska skämmas bort!

Coronaservice hos ICA Skeppet

Sedan Covid-19 slog klorna i samhället har vi fått lära oss att hantera vardagliga saker på ett nytt sätt. Att hålla avstånd och sprita händerna känns som en rutin som är här för att stanna. Näringsidkare har fått anpassa sig till gällande föreskrifter för att kunna ge den service vi behöver.

JAG TRÄFFADE JOHANNES Samuelsson, som förestår ICA Nära Skeppet, för att höra hur de påverkats av Coronapandemin. Han berättade att de först blev väldigt oroad i mars när larmrapporterna om snabb spridning och dödsfall kom från Stockholm.

OSÄKERHETEN VAR STOR, sommaren närmade sig och man är beroende av säsongsförsäljningen. Frågan var om det skulle komma några sommargäster, och skulle riskgrupperna våga sig ut överhuvudtaget?

EFTER MYCKET FUNDERANDE, där risken för personalen att insjukna och dess konsekvenser övervägdes, bestämde man att fortsätta hålla butiken öppen och komplettera med olika åtgärder.

MAN MONTERADE PLEXIGLAS framför kassorna, satte upp anslag som påminner om att hålla avstånd och ställde ut handsprit och handskar till kunderna. Personalen har fått nya arbetsuppgifter då kunder i riskgrupper ges möjlighet att förbeställa varor som packas och lämnas ut på baksidan av butiken. Man erbjuder också hemkörning av varor till de kunder som inte på annat sätt kan ordna sina inköp.



Foto: Anne Avén



Foto: Anne Avén

Daniel Bengtsson är mycket nöjd med plexiglasen vid kassorna.

FÖR ATT HJÄLPA till att hålla liv i närliggande besöksverksamheter erbjöds Hotel Grand/Saluhallen plats utanför entrén för att lämna ut färdiglagade rätter. Deras take-away finns på plats tisdag-söndag kl 11-16.

NU I EFTERHAND har det visat sig att åtgärderna fungerade väl i somras. Sommargästerna anlände och turisterna i bygden var fler än vanligt. För att upprätthålla avståndet mellan de kunder som inte respekterade skyddsåtgärderna lät man någon ur personalstyrkan vara trängselansvarig. En extra kyl- och fryscontainer fick hyras in för att kunna hålla lagret uppe. Och personalens sjukfrånvaro har aldrig varit så låg som det senaste halvåret.

SKYDDSÅTGÄRDERNA KOMMER att fortsätta tills vidare. Johannes ser med tillförsikt fram emot hösten och vintern. Han hoppas att de bofasta kommer att föredra Skeppet, som visserligen har lite trängre utrymmen mellan hyllor och diskar, men har färre kunder i lokalen än de större butikerna.

Birgitta von Schéele

HÅLL  AVSTÅND



HELT ELEKTRISK HELT NYA MAZDA MX-30

Äntligen är den här. Mazda MX-30 är en elektrisk, kompakt SUV som erbjuder mer än bara Mazdas unika körupplevelse. Den har en interiör med hållbara material så som kork, konstskinn och återvunnen plast. Som standard är den dessutom fullmatad med ny teknik som head-up display, app-styrning och all tänkbar aktiv säkerhet. Det handlar om att njuta av livets små och stora upplevelser – med små fotavtryck. Provkör och uplev energin.

Pris från 347 900 kr Privatleasing från 3 995 kr

Förbrukning: 19 kWh/100 km (bl. körn.), CO2-utsläpp: 0 g/km (bl. körn.). Privatleasing: 36 mån, 1000 mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer.

TH Bilgruppen AB
Florettgatan/Mörsaregatan 10
254 66 Helsingborg
www.thbilgruppen.se



BODRÖMMAR FÖR KUSTÄLSKARE



PREMIUMMÄKLARE I NORDVÄSTRA SKÅNE SEDAN 1991

VALVET MÄKLARFIRMA | 042 12 16 16 | VALVET@VALVET.SE | VALVET.SE

Virtuell konferens sändes från Nyhamn

Europas största konferens inom Data Management blev i år virtuell på grund av Covid-19. På programmet fanns över 60 punkter och under första veckan i november sändes tre av inslagen från kontorshuset i Nyhamn.

JAG TRÄFFADE HÅKAN Edvinsson i kontorshuset vid hamnen veckan före konferensen. Sedan i somras har han sin arbetsplats här och trivs jättebra. Idag förbereder han konferensrummet för sändning.

UPPKOPPLINGEN MOT LONDON skall testas, och det finns en hel del utmaningar. En bra kamera och mikrofon, dator och ostörd miljö är viktigt om man vill göra ett proffsigt framträdande. Med rätt utrustning och snabb internetuppkoppling tror Håkan att allt kommer att fungera bra.



Håkans förinspelade inslag med hamnen som härlig inramning.

HÅKANS FÖRETAG, *Informed Decisions*, är ett konsultbolag inom IT-branschen med informationsstyrning som specialitet. Nästa vecka skall han hålla en heldagspresentation som sänds ut över hela Europa. Han kommer att ha kompisen Johan på plats som teknikvärd. Johan skall själv hålla en presentation under konferensen och då kommer Håkan att fungera som teknikvärd.

ETT ANNAT INSLAG som skall sändas har Håkan redan spelat in. Här har han lagt upp det som ett TV-program, 40 minuter långt. Det inleds med miljöbilder från Nyhamns hamn. Där står Håkan och berättar var han befinner sig, accompanjerad till musik som han själv spelat in. Säkert exotiskt i mångas ögon!

Text och foto: Anne Avén

PS. Det är Håkan Edvinsson som brukar stå för musiken vid byföreningens midsommarfirande. **DS.**



Håkan visar att kameran inte spegelvänder bilden, som en vanlig webbkamera gör, vilket är bra om man t ex vill visa text på en whiteboard.



Med en teknikvärd till hjälp kan t ex konferensdeltagare som ställer frågor läggas in med bild utan att talaren själv behöver agera.

Rum i kontorsfastighet vid hamnen i Nyhamnsläge.



Uthyrer rum på 32² med plats för två skrivbord. Kan även hyras som separat kontorsplats och delas på två. Internet och kopiator ingår. Konferensrum och pentry, fritt att disponera.

För information kontakta, Hans Grönwall. Telefon 0703-24 91 80.

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Vi har fått en ny medarbetare, tandläkare Lars Fex, så nu finns det möjlighet att ta emot nya patienter, både vuxna och barn

**Vi utför allmäntandvård och
implantatbehandling
Välkomna!**



Nordstrand

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
tel 042-34 48 03



Jennys Hårvård

SALONGEN FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET
TISDAG - FREDAG
EFTER TIDSBOKNING

RING
042-34 46 61



@jennysharvardnyhamnslage



Jennys Hårvård



www.jennysharvard.se

JAG HAR ÄVEN KVÄLLSÖPPET TISDAGAR & TORSDAGAR.
VÄLKOMMEN ATT BOKA EN TID!

Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

Bokskåp till glädje för alla åldrar

I somras byggde och uppförde Nils Ingvarson – efter ett initiativ av Tin Ingvarson och med gott bistånd och uppmuntran av Harriet Svensson samt finansiering av Nyhamns Byförening – ett bokskåp för alla blivande och nuvarande bokälskare i byn.

KLOCKAN 13.00 DEN 8 oktober öppnade den ständige sekreteraren Mats Malm dörren till Börssalen för att meddela årets mottagare av Nobelpriset i litteratur. Jag stod innan tillkännagivandet redo att rusa över gatan till Nyhamns lilla gröna bokskåp för att kanske få tag på ett verk av pristagaren, där fanns trots allt böcker av både Jamaica Kincaid och Margaret Atwood som nämnts flitigt i raden av förhandstippade författare.

BOKSKÅPET ÄR PLACERAT i korsningen Stinsvägen/Brovägen/Sven Bonas väg där det också finns en bänk att slå sig ner på för den som vill fördjupa sig i böckernas baksidestexter.

TIN BERÄTTAR ATT en kasse med böcker inhandlades på Brunnby FF:s loppmarknad för att kontinuerligt kunna fylla på skåpet. Den står dock fortfarande halvfull i förrådet då så många följer uppmaningen på lappen som sitter på skåpet: *Ta en bok eller två och fyll gärna på.*

JAG KAN FRÅN mitt arbetsrum följa intresset som detta bokskåp väcker. Dagligen byts böcker i skåpet. Harriet berättar hur glad en liten flicka blev när hon förstod att hon fick ta med sig boken hem som hon suttit och bläddrat i under en paus i cyklandet.

DET BLEV LOUISE Glück som fick årets Nobelpris och än så länge har det inte dykt upp något av hennes alster i skåpet, men jag håller utkik. Den 23 november är det dags för Augustgalan. Då står jag i startgroparna igen för att kanske komma över en bok av en Augustprisvinnare.

Text och foto: Ulrika Ingvarson



ÖPPET I ADVENT

27/11 28/11 5/12 11/12 12/12 kl 16-18 och enl ö k 0703-34 51 20

All försäljning av min keramik kommer att ske utomhus med välkomnande brasa! Swish och bankgiro finns. För er som inte kan träffa era nära och kära i jul kan jag skicka det mesta åt er. Jag kommer att göra mitt bästa för att följa FHMs anvisningar samt använda munskydd och handsprit. Information om ändrade förhållanden, se www.angelikabergman.se alt angelikasdesign på Instagram. Om vi hjälps åt att ta ansvar och hålla ordentliga avstånd finns det möjlighet att köpa hållbara julklappar utan trängsel i år!



ANGELIKA BERGMAN

Sven Bonasväg 12 Nyhamnsläge
info@angelikabergman.se • angelikabergman.se

Skeppsbyggeri i Nyhamn under 1800-talet

Nyhamn är inte den enda plats i Kullabygden där man byggde skutor, men kanske var det här som de allra största sjösattes.

DEN FÖRSTE OCH störste skeppsbyggaren var kapten Per Cronberg, som föddes 1812 och dog 1883. Det var visserligen till en början svårt för honom att anskaffa erforderligt kapital för inköp av all material, men sedan han lyckats få kredit i Helsingborg började han sina många storartade byggen, vilka blivit ryktbara och omtalade långt utanför Kullens gränser.

DET FÖRSTA FARTYG som gick av stapeln vid Nyhamns provisoriska skeppsvarv på stranden norr om bryggan (*hamnpiren*) var en bomseglare – det var i början på 1840-talet. Så byggdes 1845, under Per Cronbergs ledning, ytterligare en bomseglare, som fick namnet "Fyra Bröder". De fyra bröderna var Per, Sven, Jöns och Nils Cronberg.

FÖRSÖKEN MED FARTYGSBYGGE hade lyckats synnerligen väl och Per umgicks med planer att hemma i Nyhamn även bygga större fartyg. För att få ektimmer till sådana byggen vände Cronberg sig till hovstallmästare Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp. Ekstockar fick hämtas på Söderåsen och nödig kredit lämnades. Men transporten var både dryg och kostsam och det skulle verkligen Per Cronbergs järnvilja till, för att allt skulle gå något så nära hjälpligt. Arbetet sattes i gång och på våren 1846 gick "Anna Catrina" av stapeln.

Men kapten Cronberg hade kommit till insikt om, att hade fartyget varit större, hade också förtjänsten kunnat bli större.

att hade fartyget varit större, hade också förtjänsten kunnat bli större. Därför tog han hem sin jakt i avsikt att bygga om densamma. Detta gjordes helt enkelt sålunda, att fartyget avsågades på mitten, förlängdes

REDAN UNDER FÖRSTA seglationsåret hade den nya Nyhamnsjakten på Östersjö och Nordsjöhamnar intjänat så mycket, att alla skulder kunde betalas. Men kapten Cronberg hade kommit till insikt om,



Tremastade barken "Nyhamn".

och riggades till skonert. I sitt omskapade skick fick den nya skonerten namnet "Christina". Fartyget fick till befälhavare kapten P. G. Lundh i Skättekärr och gjorde resor på Nord- och Östersjön. Sålades senare till Farhult.

ÅR 1848 DROGS kölen till galeasen "Beata". Då denna blev färdig tog Per Cronberg själv befälet, men blott för en kortare tid. Fartyget övergick i andra händer och förolyckades vid Windau i Ryssland.

ÅR 1853 BYGGDE Per och Sven gemensamt skonerten "Två Bröder". Efter ett par års seglation med Cronbergare som befälhavare såldes även den. Men Nyhamnsfartygen skulle bli större och större. Ekstockar skaffades från Wrams Gunnarstorp, Kulla Gunnarstorp, Vegeholm och Spannarp.

SKONERTEN "ACTIV" BYGGDES 1857 och kostade 27 758 kronor. Nämda skonert gick flera år under 20-åriga kapteners befälskap. Man var således tidigt färdig på den tiden med kaptensexamen. Fartyget hade efter drygt 20 år intjänat fem gånger sitt värde.

ÅR 1863 BYGGDES briggen "Skåne", som kostade 36 500 kronor. "Skåne" fördes under en lång tid av olika kaptener från Nyhamn som Jöns Cronberg, Jöns Petter Andersson och Anders Petter Lund. Den gjorde bl a resor på Västindien och såldes senare till Norrtälje, då omriggad till skonert och strandade slutligen vid Öland.

REKORDÅREN FÖR SKEPPSBYGGET i Nyhamn inföll 1867-68, då 500-tonnaren "Nyhamn" byggdes för en summa av 63 400 kronor. Den såldes på 1890-talet till Brantevik och senare till Göteborg.



Man fick invänta kälkföre. Man försedde båten med slädmedar och farkosten förspändes med tre par oxar och så gick färden till Nyhamn.

BÅTBYGGE FÖREKOM FÖR övrigt även på andra platser inom Kullen. Fiskare vid Nyhamn inköpte ekstockar i Väsby och drog kölen till en större fiskebåt i Väsby nr 4. När båten blev färdig skulle den transporteras landvägen till Nyhamn. Detta var lättare tänkt än gjort. Man fick invänta kälkföre. Man försedde båten med slädmedar och farkosten förspändes med tre par oxar och så gick färden till Nyhamn.

FARTYGSBYGGENA LÄR HA tillgått så att kölen sträcktes på rullar och dessa fick bibehålla sin plats medan skrovet byggdes. Då skeppen skulle sjösättas, sattes en tross i brospetsen (*hamnpriens yttersta ände*) och medelst denna och spett i rullarna drogs så skrovet ut. Stranden är ju emellertid mycket långgrund och därför måste man långt ut förbi brospetsen använda sig av rullar, vilka anbragtes på sin plats under kölen av män, som fick vada ut i vattnet.

SEDAN SKROVET KOMMIT ett stycke ut i vattnet, kunde dragtrossen ej längre vara fastsatt i brospetsen, utan dess yttre ände fästes i ett gångspel, anbragt på två långt ut förankrade båtar.

PER CRONBERG OCH hans bröder stod själva för arbetet och använde sig mest av timmermän från Bjäre härad, vilka bodde i hans lada och föddes veckovis av de olika bröderna. Blott ett fåtal arbetare var från Kullabygden och oftast ingen alls fullvuxen karl från Nyhamn, där alla under sommaren var sysselsatta med fiske och sjöfart. "Gudmun borrhare" var en av de få arbetarna från Brunnby socken.

ARBETET BÖRJADE TIDIGT på våren och slutade på hösten, då fartyget i regel var färdigt; endast till de två största byggena behövdes längre tid. Ekstockarna, med vilka bönderna om våren kom körande, uppstaplades på alla öppna platser i byn, sågades på samma ställe och fördes sedan till byggplatsen. Vid sågningen lades stockarna på två höga bockar, en arbetare – sågskärare – stod under bocken och en stod uppe på den, och så sågade man för hand ut plankor efter plankor. Då dessa behövde böjas, fördes de till baskistan, där de mjukades upp med ånga, och så sattes de in på sin plats i skrovet. Eldningen vid baskistan och beckgrytorna sköttes av byns pojkar, som på så vis fick möjlighet till en liten extra förtjänst.



Exempel på baskista
Bild: Marinmuseum

DET VAR SOM man lätt förstår ett rörligt liv i byn de somrar, då något fartyg byggdes; timmerupplag och små arbetsplatser här och var vid bygatan, baskistan och beckgrytan på stranden och så själva huvudpunkten, fartyget, strax norr om "bron".

DÅ FARTYGET MOT hösten blev färdigt, skulle det sjösättas, och det var det högtidligaste ögonblicket under hela arbetet. Då sändes bud över hela socknen efter folk, ibland lystes det till och med i kyrkan och så samlades män från hela omnejden för att hjälpa till med att få det nya fartyget i sjön. På så vis kunde ett par hundratal och ännu flera infinna sig, många kom väl av nyfikenhet, men alla fick arbeta, och ville det sig väl, hade man skutan i sjön före mörkrets inbrott. Vid "Nyhamns" sjösättning fick man emellertid ej skrovet mer än ett litet stycke ut i vattnet under första dagen, varför man måste fortsätta dagen därpå.

VID SJÖSÄTTNINGEN GICK det livligt till. På stranden stod stora bord dukade med mat och förfriskningar som köttsoppa och brännvin. Det gick en ständig ström av män från arbetet till borden, från borden till arbetet.

Den frivilliga arbetskraften var dock så riklig, att dessa små avbrott ej verkade störande på arbetet vid rullarna och repen, men det kunde ibland hända – om förfriskningarna var rikligt tilltagna och om de övervägande var av det våta slaget – att då kvällen kom, en stor del av hjälparna var ganska glada till sinnes och kanske snarare behövde hjälp än kunde lämna sådan.

EFTER SJÖSÄTTNINGEN låg fartyget ett par dagar för ankar utanför Nyhamn, medan en del av riggen blev uppsatt, varefter det seglades till Helsingborg, där det färdigriggades och en del inrednings- samt andra arbeten utfördes.

Det gick en ständig ström av män från arbetet till borden, från borden till arbetet.

Text och bild från jubileumsskriften "Nyhamns Byalag 1884-1984" sammanställd av Per-Olof Cederberg. Hela skriften finns i pdf-format på www.nyhamnslage.nu under fliken Länkar



Kullabygden i fokus

När Henrik Ranby i sin nya bok beskriver fordonens väg genom historien och landskapet, är det till största del Kullahalvön han valt att använda i sina exempel.

I BOKENS INLEDNINGSTEXT förklarar Henrik sitt val: "Genom sin begränsade yta, sin mångsidighet och komplexitet är denna halvö lämplig för min studie. Halvön rymmer en stereotyp platt Skåneslätt liksom Kullabergs branta klippkust, vidare godsmiljö, bruksmiljö, bondbyar, stations samhällen, fiskelägen, badorter, sommarstugeområden och pendlarorter."

Man kan bara hålla med om att här finns allt!

HENRIKS ANKNYTNING TILL Kullabygden började då han som barn tillbringade somrarna i familjens sommarstuga på Stenedal. Han och en kompis cyklade då runt i nordvästskåne och dokumenterade järnvägsstationer att ha som förebilder till sina modelljärnvägar. När han senare utbildade sig till bebyggelseantikvarie vid universitetet i Göteborg återupptog han de järnvägshistoriska studierna till examensarbetet *Bebyggelse vid Höganäs-Mölle järnväg. Historia och bevarande* (1988).



Foto: Anne Avén

Henrik Ranby är docent i konstvetenskap vid Lunds universitet och lektor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Han har skrivit ett tiotal böcker om arkitektur och kulturmiljöer i Skåne. Listan på tjänster och akademiska uppdrag kan göras lång... I Höganäs var han kommunantikvarie 1989-1996 och stadsantikvarie 2001-2014. Den aktuella boken påbörjades för 16 år sedan och har 675 sidor. Nästa bok lär handla om korsvirkeshus.

NY BOK



Henrik Ranby

ÅKDON, BLICK OCH LANDSKAP

Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne
Makadam Förlag, Göteborg 2020

HENRIK VAR 23 år när han 1989 kom till Höganäs som kommunantikvarie, och stannade tills han påbörjade doktorandstudier i Lund 1996. Han återvände sedan till Höganäs som stadsantikvarie 2001. Samma år flyttade familjen från Malmö till Nyhamn. Henriks fru Caroline (också antikvarie) arbetade då för Krapperup och de två sönerna började växa ur sitt gemensamma rum. Det var dags att sluta pendla.

NYHAMN VERKADE BRA, tyckte de. Här fanns affär, strand och dagis inom gångavstånd, och med perfekt placering mitt emellan deras arbetsplatser på Krapperup och i Höganäs. De uppfattade Nyhamn som ett öppet samhälle som tog emot nya invånare. Huspriserna var rimliga och de köpte ett hus på Backarna.

FÖR SNART SJU år sedan började Henrik pendla till Göteborg där han är universitetslektor i kulturvård. Men det har aldrig varit aktuellt att flytta dit, han trivs jättebra i Nyhamn, med vänner och fritidsengagemang. Bl a ingår han i Himmelstorpkommittén.

I SIN NYA bok vill Henrik bland annat skapa ökad förståelse för hur åkdonen – tåget, cykeln, mopeden, bilen, bussen – format landskapet och kulturmiljön. Vad finns kvar av detta idag, hur har det vårdats och hur skall vi förhålla oss till detta kulturarv? Frågor vi kan ta med oss på nästa resa, kort eller lång.

Anne Avén



Campinglandskapet. Paret Nilsson från Malmö semesterar med sin Saab och sitt brandgula tält på Möllehässle camping, 1962. Vid campingbordet Ellagreta Nilsson. I bakgrunden Möllehässle bilverkstad med Essos bensinstation. Foto: Wiking Nilsson. Bild och bildtext ur boken, sidan 468.

Ur några recensioner:

Boken är en överflödande rik genomgång av landskapets och kulturhistoriens undanskymda aspekter: hur vi tar oss fram, vad vi tar oss fram på, och vad vi åker med. Det börjar med vagnar, det fortsätter med tåg, cyklar, bilar och bussar. Han skriver vägarnas och järnvägarnas historia, men också om allt som hänger samman med dem – makadambrottet vid Björnekulla klint, den nya stationsorten Mjöhult, bensinmacken i Möllehässle, busstationen vid Rusthållargården i Arild, och väldigt mycket mer.

[...]

Genomgången av bilarnas formgivning är en sådan aha-upplevelse. De börjar med att härma vagnarna, men inte diligenserna utan de öppna, sportigare modellerna. De första årtiondena måste bilmodet skydda mot regn och rusk; men från 1920-talet kommer de täckta modellerna, till en början långsammare än de öppna, eftersom de har hela överbyggnaden att bära.

[...]

Med cykeln och bilen ökar anspråken på vägbanorna. Asfalten kommer tidigt. Bilvägen från Helsingborg till Höganäs får en knuff när det blir kungligt på Sofiero. Med bilen blir Viken ett pendlarsamhälle, på hanterbart avstånd till både Höganäs och Helsingborg.

Gunnar Wetterberg /Helsingborgs Dagblad 2020-09-26

För den som är intresserad av Kullabygdens landskap, miljö och historia, och dessutom har ett intresse för människors sätt att färdas, är Henrik Ranbys nya bok, *Åkdon, blick och landskap*, ett mycket välkommet tillskott till bokmarknaden.

[...]

Boken kan enligt Henrik Ranby läsas med olika glasögon, till exempel:

- Som en kulturhistorisk översikt. Detta är bokens vetenskapliga syfte, och förklarar behovet av ett rikt källmaterial, en omfattande notapparat och att verket mynnar ut i hållbara vetenskapliga slutsatser.
- Som en kulturarvsdiskussion. Invävd i bokens innehåll finns en lågmäld diskussion om hur vi förvaltar vårt kulturarv, och att detta faktiskt behöver bli bättre.
- Som en »hembygdsbok för intellektuella«. I boken finns mycket av intresse för lokalhistorikern. Men man behöver inte vara så överdrivet »intellektuell« för att ta till sig innehållet.
- Som en »pojkbok för transportnostalgiker«. Här kan vi nog känna oss träffade lite till mans, vi överåriga pojkar ...

En blivande klassiker är inget överord om detta spännande verk. Hugade läsare behöver inte rädas omfånget. Man behöver inte läsa boken från pärm till pärm, även om det är fullt möjligt. Man kan i stället välja att hoppa in i ett avsnitt som intresserar en för tillfället – och få stor behållning.

Peter Appelros /Möllekuriren nr 3 - 2020



Med sikte på den bästa fastighetsaffären

Vi bor, lever och verkar på Kullahalvön. Med andra ord – vi har kunskaperna som du behöver för att göra den bästa fastighetsaffären på en plats vi älskar. Varmt välkommen!

www.lansbergs.se






Köpmansgatan 1 a | Höganäs | Telefon: 042-33 08 09



BENGTSSONs OPTIK

Optikern nära dig

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

-  **Synundersökning**
-  **Ögonhälsoundersökning**
-  **Speciallinser**
-  **Kontaktlinser**
-  **Körkortstest**

Egen verkstad med sliperi!

Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa!

Välkommen till oss! BENGTSSONs OPTIK

042-33 10 76
www.bengtssonsoptik.se
Köpmansgatan 11 Höganäs

Uppskattat sommarcafé

FÖR ANDRA ÅRET i rad har det funnits en välkomnande liten caféverksamhet i hamnen. Här har man kunnat slå sig ned med en kopp kaffe och en nygräddad våffla, eller svalka sig med en glass.

VI HOPPAS PÅ återseende nästa sommar – Tack Dior!
Redaktionen



Foto: Axel Bergenfelt

Välbesökt bryggga får vintervila

Söndagen den 4:e oktober tog vi in bryggan för i år. Den ligger nu i Rågåkra för sin vintervila, och vila sig behöver den nog så mycket som den använts under den här säsongen. Massor med människor har varit på stranden denna sommar då möjligheterna att semestra utomlands varit begränsade.

SKOJ ATT VÅR bryggga och flotte uppskattas, samtidigt som det är trist att konstatera att folk är så benägna att bara slänga sitt skräp omkring sig. Strandfogdarna har haft fullt upp med att plocka skräp och bortglömda saker på morgnarna och soptunnorna har snabbt blivit fulla (ny större är införskaffad och kommer på plats till våren).

I BÖRJAN AV juli fick vi oväntat besök av en sommarstorm som härjade med bryggan och gjorde att vi fick plocka flakar ända ner till Lilla Skär. Vind och högvatten vräkte ner "pensionärstrappan" och skickade också upp oanade mängder tång på stranden hela vägen från bryggan och ner till Ören. Vi fick ta dit hjullastare och traktor i flera omgångar för att rensa så gott det gick. Sanden försvann på delar av stranden och stenar kom i dagen. Detta har naturen i stort återställt nu.

I VÅRAS MONTERADE vi en badstege på flotten, något som en del saknade förra sommaren och den tycks ha fungerat utmärkt.

VI BESTÄLLDE OCKSÅ fyra nya bänkar som kommit på plats längs stranden (och vid cykelbanan-Brovägen). De verkar uppskattade och nyttjas flitigt för att vila benen en stund och njuta av utsikten över havet och Kullaberg.



Foto: Anne Avén

ETT BEACHVOLLEYBOLLNÄT KOM upp på stranden i slutet av juni. Det var Christer Paulsson (Pensionat Strandgården i Mölle), ICA Skeppet, Nyhamns Byförening, McDonalds (Tinni Richter) och Jim Nilsson från Kullenbergstorp som fixade det. I början av juli begravdes allt i de tångmassor som stormen vräkte upp men med hjälp av en rejäl hjullastare, en idog Jim Nilsson och lite tur så hittades det mesta och så småningom kom allt på plats igen.

STRANDTOAN HAR KLARAT sig bra under säsongen men även där har städerskan fullt upp. Trots att det finns en soptunna där inne slängs ofta papper m.m. på golvet. Vi hoppas också att de ungdomar som haft sitt tillhåll där hittat ett annat ställe att träffas på.

EFTER EN LÅNG badsäsong blev det till slut dags att ta in bryggan. Vi inväntade gynnsamt väder och med kort varsel bestämdes tidpunkt, vilket kanske förklarar att endast sju personer anslöt (varav fyra sextio-sjuttio-plusare). Det är nästan alltid samma handfull som ställer upp och vi hade önskat några fler frivilliga.

VI HAR 424 personer som "gillar" oss på Facebook, och massor med badare har använt bryggga och flotte hela sommaren. Vi hoppas att några fler har möjlighet att ställa upp då bryggan skall ut igen, stranden städas och allt riggas för en ny säsong. Välkomna då!



Foto: Anne Avén

Strandgruppen, dvs Bojan, Daniel och Axel (med ett fåtal trogna hjälpare...)



Är du en läsande människa? Odlad din lust att läsa – starta en bokcirkel!

Här i Nyhamn finns flera bokcirkel. Många kanske associerar bokcirkeln med en slags syjunta för medelålders kvinnor att dricka vin och skvallra vid. Det har man ju sett på filmer och tvserier. Men så behöver det inte vara. Jag har varit med i många bokcirkel, alla med sin egen dynamik och specifika upplägg.

EN BOKCIRKEL KAN vidga dina läserfarenheter med nya vänner men kan också vara ett sätt att hålla kontakt med ett gammalt kompisgäng. Oavsett om du är ensam, gammal eller ung, man eller kvinna så kan du starta en bokcirkel. Det som krävs är att du har ett intresse för böcker och tid för att läsa.

DU KAN BÖRJA med en enda god vän, kollega eller granne som också läser. Vill ni sedan utöka cirkeln kan ni föreslå varsin annan vän som ni har förtroende för och som är läsintresserad. Det är bara bra om inte alla känner varandra från början.

FYRA TILL ÅTTA personer är ett lagom antal i en bokcirkel, då kan alla komma till tals och lyssna på varandra. För att skapa dynamik i diskussionen är det en fördel att blanda deltagare från olika yrkesgrupper och med olika erfarenheter. Det är naturligtvis praktiskt om alla bor i närheten men det kan fungera bra ändå. Det viktigaste är att man kan ta sig tid att läsa och träffas, och att man har ungefär samma läsvanor.

VANLIGAST ÄR ATT man träffas hemma hos varandra. Träffarna behöver inte vara så märkvärdiga, en kopp te med lite kex och annat fika att samlas kring kan räcka fint. Mat och prat, dvs. middag med vin, är naturligtvis underbart att landa vid en vardagskväll, men meny kan ha en tendens att urarta från en enkel ärtsoppa till tre-rätters med löjromstoast. Då kan det bli stressande för värden att försöka överträffa föregående möte. Det kan också fungera att träffas på ett trevligt lugnt hak där diskussionen inte kan bli störande för övriga gäster.

VID FÖRSTA TRÄFFEN vill man lära känna varandra om det är nya bekanskap. Man kan börja med att var och en får berätta vilken som är den bästa bok man läst och varför. Då får alla ta del av vilken typ av böcker man föredrar. Dessutom framkommer det vid motiveringen ofta personliga/privata erfarenheter som man bör känna sig trygg med att dela med sig av. Detta bidrar till en öppen diskussion i gruppen.

VID ANDRA TRÄFFEN kan man prata om vilken som är den sämsta bok man läst och varför. Var beredd på diskussion! Jag har varit med om att en bok utnämns till "den bästa bok jag läst" av en person vid första mötet, bara för att vid andra mötet utnämns till "den sämsta bok jag läst" av en annan person. Vidare kan man beroende på diskussionens fokus bestämma ett tema för böcker att läsa till nästa gång, exempelvis om döden, kärleken eller en särskild författare. Alla får leta upp och läsa en egen bok som hen berättar om. Det bidrar till en friare diskussion och vidgar läsnyttorna lite. Om det känns bra att fortsätta träffas så får man komma överens om följande punkter:

Ett klassiskt Möllepensionat

Rum från 1000:-

Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden.

Fest, bröllop, dop, möte, släktmiddag eller varför inte hyra hela pensionatet?

Välkomna till vårt paradiset önskar

Tina & Christer med familj!

www.pensionatstrandgarden.se

042-34 70 16



Gunilla Wingertz keramik

Unikt, handgjort stengods



Öppet enligt överenskommelse – VÄLKOMMEN!
Kompassvägen 9, Nyhamnsläge, tel 0709 249534



Bokcirkelträff med Coronaavstånd i Krapperups park.

Foto: Birgitta von Schéele

• **SKALL ALLA LÄSA SAMMA BOK** (vilket ger en mer fokuserad diskussion)? Om ja, vilken typ av litteratur vill man läsa; nytutgiven skönlitteratur, klassiker, lyrik eller facklitteratur? Ett sätt att hålla nere kostnader för böckerna är att man läser en "halvny" bok, utgiven för något år sedan, som finns på biblioteket och/eller i pocket. Vår fina bokhandel i Höganäs ger dessutom rabatt på böcker som inköpes till en bokcirkel. De beställer gärna hem om boken ifråga inte finns i lager.

• **HUR OFTA OCH VILKA FORMER** skall mötena ha? Om alla jobbar kan en träff knappt varannan månad vara lagom för att hinna införskaffa boken och läsa den. Ett rullande schema för vem som skall vara värd är trevligt. Om värden känner sig utarbetad är det helt OK att bjuda på Mariekex eller hemkörd pizza utan att bli dömd. Jag har varit med om en grupp där hälften haft utmattningsdepression eller andra svåra sjukdomar där dagsformen gick upp och ner från dag till dag. Då var alla överens om att det var OK att komma och bara ligga tyst i soffan och lyssna. Man brukar pigga till efter ett tag.

• **HUR BESTÄMS VILKEN BOK** som ska läsas till nästa gång? Det kan göras genom gemensam nominering och diskussion eller att värden förbereder ett eller flera förslag till böcker att läsa genom hålla sig ajour i media och att i förväg tala med bokhandeln eller biblioteket.

• **FOKUS PÅ BOK ELLER** tillåtet att snacka om annat? Vill ni föra protokoll eller ha en bestämd struktur för diskussionen? Diskussionsmall finns på nätet där till exempel följande frågor kan avhandlas: Vad hade du

för förväntningar på boken? Motsvarade boken dina förväntningar? Var det något särskilt ställe/händelse i boken du fastnade för? Vilka kopplingar gjorde du när du läste boken (till dig själv, något annat...)? Har du läst något annat av samma författare? Vill någon berätta om författarens biografi?

• **SKALL MAN FÖRA LÄSDAGBOK?**

Om man inte vill föra protokoll, kan jag ändå rekommendera att gruppen för en gemensam Läsdagbok. Sådan finns att köpa för överkomligt pris i bokhandeln. Här bokför man mötesdatum och plats samt vilka böcker gruppen har läst över åren med ett gemensamt övergripande omdöme. I somras, när Lokaltidningen gjorde ett reportage om en bokcirkel i Nyhamn (där jag är en av deltagarna), blev Läsdagboken ovärderlig när vi skulle komma överens om vilka bokrekommendationer vi skulle ge.



EN BOKCIRKEL BEHÖVER alltså inte bara bestå av snicksnack, utan det beror på diskussionsklimatet och deltagarnas engagemang och respekt för varandra. En bokcirkel kan frodas i årtionden eller föra en tynande tillvaro och vissna efter en kort tid. Den måste underhållas för att leva vidare. Ibland byts medlemmar ut på grund av ändrad livssituation och nya cirkelknoppar av. Vissa grupper blir inspirerade att resa tillsammans till bokmässan i Göteborg, bokdagen i Malmö eller kanske till orter där en av de lästa böckerna utspelas.

Birgitta von Schéele



En riktig bokhandel, riktigt nära.

Böcker är sköna fysiska föremål som man gärna är nära och helst måste ta i. Innan man bestämmer sig, alltså. Hos oss hittar du tusentals titlar i vad vi tillsammans med det du behöver till kontoret, kallar fullsortiment.

Författarmöten, Fredagar med Ellen och andra evenemang är också inslag som ligger oss nära. Och så kaffe förstås - riktigt kaffe. Välkommen. Riktigt varmt välkommen!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån-fre 10-18 och lör 10-15.



HÖGANÄS *Bokhandel* & CAPPUCCINO



Liljegatan 1, 163 33 Höganäs
Telefon 073-318 51 98

Vi utför alla sorters elinstallationer inom nybyggnation, renoveringar, ombyggnader, värmepumpar & olika värmesystem.

Vi är även godkända och certifierade för lantbruk, hästgårdar och trädgårdsmästeri.

Vi utför "säker gård" som sänker dina försäkringspremier radikalt.

- Full elbehörighet
- Godkänd för F-skattsedel
- Fri konsultation
- Fri offert
- Rotavdrag
- Goda referenser

Midsommar 2020

Det blev ett annorlunda midsommarfirande i år – denna Coronasommar. Byföreningen valde att ställa in det vanliga arrangemanget med musik, dans och lekar på Midsommarängen.

DET BRUKAR JU komma flera hundra människor och vara rätt trångt kring stängen. Vi ville dock markera att, trots det räliga viruset som härjar, så skulle det bli midsommar i alla fall!

SÅ VI KLÄDDE och reste stängen, och den blev riktigt vacker med massor av löv och blommor. Sen var det upp till var och en att fira bäst man ville.

EN HÄRLIG SYN som jag fick med mig då jag lämnade ängen var när Bojans dotter Viola och en kompis hoppade och studsade runt stängen sjungandes "Små grodorna".



STÅNGEN FICK STÅ i ett par veckor och prydde sin plats på ängen – rakryggad i blåsten som en protest mot både sommarstorm och pandemi.

Axel Bergenfelt

Foto: Ulrika Ingvarson



Stort TACK
till Plantagen, som skänkte
blommor som vanligt!

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850



Kitchen House
SPECIALBUTIK FÖR KÖKET
KÖPMANSGATAN 12A • HÖGANÄS • 042 - 34 30 20

PLISSÉ EXPERTEN

- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER

BESÖK VÅR BUTIK VID
HÖGANÄS SALUHALL

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se

MATHILDA BENGTTSSON

EKONOMI, REDOVISNING & AFFÄRSUTVECKLING

**Få tid
över till
annat!**

Jag erbjuder skräddarsydda
helhetslösningar för ditt
företag inom:

- Bokföring och bokslut
- Fakturering
- Lönehantering
- Ekonomisk rådgivning

Allt arbete sker digitalt,
vilket ger dig största möjliga
effektivitet och flexibilitet.

Välkommen att boka ett
kostnadsfritt möte redan
idag för att se hur jag
kan hjälpa dig!



Sandormsvägen 2, 263 75 Nyhamnsläge,
Tel 0703-90 55 82, mathilda@mb-redovisning.se

Glöm inte se över er värmepump!

En värmepump behöver precis som annan mekanisk-/teknisk
utrustning, en funktionskontroll/service med jämna mellanrum.
Precis som du gör service på bilen mm.

Vi utför funktionskontroll/felsökning
på jord/bergvärme, luft/vatten,
frånluft, luft/luft. Alla ledande
märke, IVT, Bosch, Carrier,
CTC, Nibe, Sanyo och Panasonic m fl.

Funktionskontroll
fr **1295:-** inkl.moms
Priset gäller luft/luft

Certifierad
VärmePartner 



Installation - Service - Underhåll



Mitt namn är Håkan Palmqvist och driver
Palmqvist's värmepumpsservice AB.

Vi servar alla märke och modeller på värmepumpar och
vi har många års erfarenhet. När ni anlitar oss, så ska det
alltid kännas tryggt och att det blir service med kvalitet.



PALMQVIST'S
VÄRMEPUMPSSERVICE AB

Eleshultsvägen 16, 263 75 Nyhamnsläge
0703-88 99 55 • hakan@varmeservice.se • www.varmeservice.se

NYHAMNS BYFÖRENING

#2/20

NYHAMNSBLADET

REDAKTION

Anne Avén (redaktör & layout), Axel Bergenfelt, Birgitta von Schéele, Paul Adam (annonser)

ANSVARIG UTGIVARE

Axel Bergenfelt

TRYCK

Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se

UTGIVNING

Två gånger om året, i juni och till 1:a advent. Delas ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge. Finns också som pdf på www.nyhamnslage.nu

KONTAKTA REDAKTIONEN

Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till:
Anne Avén, tel 0763–202011
anne.nyhamnslage@gmail.com

ANNONSERING

Annonsansvarig: Paul Adam, tel 0702-542083
E-post: palleadam.52@gmail.com

ANNONSPRISLISTA

Annonsformat	b x h mm	Pris
1/1 sida (baksidan)	179 x 257	2.200:–
1/2 sida	178 x 120	1.000:–
1/4 sida	86 x 120	700:–
1/8 sida	86 x 58	500:–

Tidningens format A4, 210 x 297

Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

Medlemsavgift för 2021:

- Enskild person **121 kr**
- Hushåll **221 kr**

Bidrag med valfritt belopp till:

- Tångfonden – tångrensning på stranden vid badbryggan
- Bryggfonden – reparation och underhåll av badbryggan
- Övrigt, t ex Nyhamnsbladet

Betala till Nyhamns Byförening på

Bankgiro 5436–8485

Swish Nr. 123 174 44 08

Ange ditt namn och ändamål.



KONTAKTA BYFÖRENINGEN

Ordförande Axel Bergenfelt, tel 0709-648494
axel.bergenfelt@gmail.com



www.nyhamnslage.nu



Nyhamns Byförening har sitt ursprung i Nyhamns Badortsförening. Byföreningens verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.

- Valborgsfirande på fäladen norr om byn
- Strandmiljön med tångrensning vid behov
- Underhåll av brygga och flotte
- Skötsel av strandtoa och bänkar
- Midsommarfirande på ängen vid bryggan
- Nyhamnsbladet två gånger per år
- Byrådsmöten med andra byföreningar och kommunen
- Julgranen
- Föra dialog med kommunen i frågor som rör Nyhamn
- Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE

DANIEL BJÖRNSSON

SVERKER INGVARSON

BOJAN KOS

ULRIKA INGVARSON

ANNE AVÉN

BIRGITTA VON SCHÉELE

PAUL ADAM

HELEN LINDGREN – SUPPLEANT

Tack för en sommar vi aldrig glömmer

Välkomna i höst



*Beatrice och Johannes Samuelsson
med hela personalen*

Skeppet • Nyhamnsläge

Öppet alla dagar 08–21 året runt

