



NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

Ledare

Det blad Du nu håller i handen är historiskt. Byföreningens lilla informationsblad har vuxit till en tidning. En tidning som en ambitiös redaktionsgrupp vill göra till en regelbundet utkommande publikation. Lika regelbunden som byns övriga händelser. Vi i Byföreningens styrelse gratulerar till företaget. Vi vill – i mån av tid och förmåga – medverka, och vi uppmanar alla andra i Byn att göra detsamma och dela med sig av sitt vetande till övriga Nyhamnare. Känn Dig lika välkommen till tidningen som till Byföreningens övriga arrangemang!



Vad gäller de övriga aktiviteterna så lades bryggan ut den 19 maj. De första djärva har tagit sitt premiärdopp. Sommaren 2007 har börjat. Vi förbereder Nyhamns traditionella midsommarfirande. Ett firande som skall likna det vi hade i fjor och där alla är välkomna. Stången skall stå på sin vanliga plats. Bullar skall serveras och lotter säljas. Men i år tänker vi ta ner stången snabbare än tidigare. Helst redan måndagen efter helgen. Orsaken till brådskan är säkert välbekant. – Den majstång vi hade i fjor brann upp. En vacker sommarkväll tände man eld på stångens torra lövknippena. Lövet brann och majstångens plastskelett smälte och

flammade. Dessbättre spred sig branden inte vidare i det torra gräset utan skadan inskränkte sig till att vi nu får spendera några tusenlappar på material till en ny stång.

Under den vackra, heta sommaren 2006 växte strandens popularitet. Vi träffades badade och picknickade på ett helt nytt sätt och på kvällarna brann det eldar som aldrig förr. Inledningen på 2007 pekar nu i samma riktning. Badlivet har väl knappast börjat, men talldungarna norr om bryggan har redan blivit en omtyckt samlingsplats för ungdomar på kvällen. Fint på många sätt men dessvärre förenat med enorma risker med eldar inne bland torra buskar i det område som är naturskyddat och där det faktiskt råder totalt eldningsförbud.



Till alla ungdomar:

Känn er välkomna till stranden i Nyhamn. Bada och umgås. Picknicka om ni vill, men om ni skall grilla eller bara vill sitta kring en eld så gör det nära vattnet nere på sandstranden.

Till traktens föräldrar:

Ta en promenad på stranden. Gärna på helgkvällar, helst efter klockan 22.00, och gärna när vädret är vackert. Låt oss hjälpas åt så att Nyhamn förblir den pärla på Kullahalvön, som vi alla trivs så utmärkt i och låt det bli en självklarhet att delta i Byföreningens aktiviteter och arbete.

Bo Brantmark, ordförande

NYHAMNSBLADET

🇸🇪 Nr. 1- juni 2007 🇸🇪

Gott och blandat i vår by

Hur många av oss Nyhamnsbor har inte funderat på varför Helins matstuga heter – ja just Helins matstuga? Det hörs som vilket vanligt svenskt efternamn som helst, men jag har ju förstått långt tidigare att dom härligt goda och väldoftande pizzorna och kebaberna från byns enda restaurang inte bara kan härstamma från vilken vanlig svensson som helst (förlåt uttrycket, ni som råkar heta just så). Det måste vara någon annan hemlighet bakom den dragningskraft som detta Nyhamns "centrum" utövar bland annat, eller kanske framför allt, på våra ungdomar.



Men idag, när jag pratade med Ragip Cengiz och Elife Peker Cengiz, som äger matstugan, fick jag veta hemligheten! Helin – eller Hêlin som det egentligen stavas – är ett kurdiskt flicknamn, som betyder fågelbo!

Jaha, och varför döper man sin restaurang till just fågelbo då, funderade jag vidare, men kom snart på svaret. Hur är ett fågelbo? Jo, det är en varm, ombonad plats, där hela (by-)familjen kan samlas, där det finns plats för alla "ungar" och där det (nästan) alltid är öppet. Och där fågelmamma och fågelpappa outtröttligt

jobbar för att skaffa fram den allra godaste maten till nästinånarna....



Ja, inte vet jag om Ragip och Elif tänkte så, när dom kom från Turkiet till Sverige och valde att satsa på att få oss Nyhamnsbor att upptäcka det goda i kebab, lahmacun (= turkisk pizza special, som jag fick smaka...mmm...) och förstås "vanlig" pizza. Men jag tycker i alla fall att det stämmer väldigt väl överens med den uppfattning jag har fått om matstugan och dess ägare. Och det vill inte säga lite att åtminstone mina ungdomar har beordrat mej att inte hämta pizza någon annanstans än på "grillen", som matstugan fortfarande ibland får heta, trots att det var sex år sen den egentligen hette så.

Då, 2001 nämligen, tog de nuvarande ägarna över, och sen dess har de satsat mycket tid och kraft i sitt gemensamma projekt. Detta har gett utdelning – faktiskt bättre än väntat - i form av många nöjda och trogna kunder och ett stort antal stamgäster (till vilka jag också räknar mina egna barn). Restaurangen drivs som ett riktigt familjeföretag, trots att både Elife och sönerna sysslar med annat vid sidan om. Elife arbetar som tolk och sönerna studerar/går i skolan.

Och på min fråga om familjen tänker stanna kvar i Nyhamn får jag ett betryggande svar: Elife: Ja, vi tänker stanna kvar, såvitt ingetr oförutsett inträffar. Ragip: - Javisst, jag älskar Nyhamnsläge!

Kristina Möser

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 



Lars Roderman – en Nyhamnsprofil

För äldre Nyhamnsbor är Lars Roderman mycket bekant. Däremot är det säkert många i den yngre generationen och inflyttade som aldrig hört talas om honom. Trots att han betytt mycket för oss Nyhamnsbor.

Lars föddes den 9 september 1912. Hans far Jöns-Petter Larsson var sjökaptan. Jöns-Petter lät bygga huset Larsbo på Krapperupsvägen 105 till sig och sin familj, bestående av hustru Ingeborg, dottern Kerstin och Lars. Tyvärr fick Jöns-Petter aldrig se sitt hus färdigt eftersom hans fartyg Anna-Greta försvann på Nordsjön under hösten 1914. Första Världskriget bröt ut i augusti 1914. Man kan därför anta att fartyget Anna-Greta blev minsprängt och gick under med hela sin besättning.

Efter denna tragedi flyttade Ingeborg och Kerstin till Danmark, Ingeborgs hemland. Lars växte upp i en kvinnovärld, med två fastrar och en farbror som var på sjön och sällan hemma. Trots detta innebar det inte att han växte upp som en bortklemad gosse. Nej, han gick sin egen väg, vilket präglade honom hela hans vuxna liv. Han blev en man som alltid var trogen sin övertygelse. Trots att hans far omkom på Nordsjön gick Lars till sjöss.

Efter Andra Världskriget gick hans båt på Polen och Lars blev först bekant och sedan

djupt förälskad i Jadwiga, en polsk flicka. Man kan tänka sig att det var en mycket intensiv kärlek. Alla vi som kände Lars kan intyga att intensitet var ett av hans utmärkande karaktärsdrag. När Lars och Jadwigas kärlek började 1947 var Polen kommunistiskt och utreseförbud gällde för alla polska medborgare. Detta var naturligtvis inget som Lars och Jadwiga lät sig nöjas med. Natten innan båten skulle lämna Polen lyckades Jadwiga ta sig förbi vakterna i hamnen och Lars fick ombord henne och gömde henne i en kolbox. På den tiden var fortfarande många fartyg koleldade ångfartyg.

När båten kom till svensk hamn gick Lars och Jadwiga till polisen. Flykting utan pass – långa förhör. Men det var före Migrationsverkets tid, så Jadwiga fick uppehållstillstånd och nya identitetshandlingar. Lars mönstrade av och det unga paret satte sig på tåget söderut. Sent en kväll ringde telefonen hemma hos mina föräldrar Sune och Anna-Lisa Svensson. Far svarade och i andra ändan var Lars som berättade vad som hänt. Det var nog inte så lämpligt att komma instormande mitt i natten i Larsbo, som befolkades av två äldre fastrar med hög moral. Kunde Sune och Anna-Lisa tänka sig att Lars och Jadwiga kunde sova hos dem? Naturligtvis gick det bra. Sagt och gjort, de tog en taxi från Landskrona till Sune och Anna-Lisa. Hos dem sov Jadwiga sin första natt i Nyhamn. Morgonen därpå kunde Lars gå till Larsbo och berätta hela historien som mottogs positivt. Vad annat, Lars var mycket verbalt begåvad – såväl i tal som i skrift. Lars och Jadwiga gifte sig och flyttade in i Larsbo. De fick döttrarna Anne-Charlotte och Katarina. För Lars del innebar familjen att han gick iland. Livet i land innebar bl.

NYHAMNSBLADET

🇸🇪 Nr. 1- juni 2007 🇸🇪

a. att Lars började dela ut morgontidningen. Då kunde han arbeta när andra sov. Jadwiga fick jobb hos Elsa och Bosse Tillberg i Kullens Bageri. Elsa som lever i högönskelig välmåga kan säkert berätta vilken duktig och lojal medarbetare de fick i Jadwiga.

Varför arbetade Lars när andra sov? Jo, när byn vaknade då hade Lars tid att ägna sig åt samhällsdebatt och opinionsbildning. Idag skulle vi kalla honom för en lokal lobbyist.

60-talet. Sverige hade medvind och framtidstron var stark. Det byggdes hus, vägar och industrier. I Nyhamn avsatte Vägverket så bred remsa av väg 111 att man hade kunnat bygga motorväg genom byn. Fäladen mellan Nyhamn och Lerhamn var ju utmärkt tomtmark, tyckte vissa styrande i Brunby kommun. Idag kan vi se det som fullständigt vansinne. Men vi måste se det i den tidsanda som rådde då.



Lars såg naturvärdena och värdet för människorna i byn. Han var dessutom mycket kunnig i den unika floran som fanns på Fäladen. Han startade en kamp för att bevara Fäladen. Han skapade opinion, skrev brev, insändare, kontaktade Länsstyrelsen. Efter flera års kamp gav Hans arbete resultat. Länsstyrelsen lät fridlysa Fäladen.

När man åker Brunbyvägen och just passerat Smedstorp och kommit upp för backen mot Brunby ligger en liten lövskogsklädd grusås till vänster. Det är Luna Bjär. På 50- och 60-talen hade Bröderna Johansson i Lerberget grustäkt på båda sidor av Brunbyvägen. De vill utvidga grustäkten västerut. Det innebar att Luna Bjär skulle försvinna som grustäkt.

Lars startade en ny kamp för att rädda Luna Bjär. Samma kamp som för Fäladen. Även denna gång lyckades han!





Nyhamnsbo! Nästa gång du promenerar på Fäladen, tänk då: ”Här hade kunnat ligga villor om inte Lars Roderman fört sin kamp.”

Lars var en stridbar man och fick ibland fiender. Han kämpade helt utan egennytta och ibland mot den rådande uppfattningen. Det betydde inte att han gav upp. Till slut hade han de flesta med sig. Denna inställning präglade hela hans liv ända fram till hans bortgång 1990.

Nästa gång det byggs en ny väg i Nyhamn – döp den till Lars Rodermans väg, för att hedra och minnas denne Nyhamnsbo. Han har gett oss och kommande generationer möjligheten att njuta och älska naturvärden som betyder mycket för vår livskvalité.

Olof Suneson

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 



Möllan har fått nya vingar
Nu kan både Nyhamnsborna och medlemmarna i möllakommittén glädja sig mer än vanligt åt synen av den vackra möllan på höjden ovanför byn. Bräcke mölla har fått sina efterlängtdade nya vingar. En stor lyftkran gjorde jobbet under glada tillrop av möllans trofasta vänner.

De nya vingarna ska provas första gången officiellt på Möllornas dag den 1 juli. Litet senare samma månad, den 22 juli har Bräcke Mölla sin egen dag och den 5 augusti snurrar vingarna igen på Hembygdens dag. Dessa dagar kommer entusiaster ur Möllakommittén att finnas på plats för guidning och kaffeservering. Men frivilliga insatser och pengar behövs för bevarandet av det ståtliga kulturminnesmärket.

Kretsen kring Möllakommittén - ”de riktiga entusiasterna” - vill gärna utökas med fler personer. Alla hjälpande händer behövs, så de Nyhamnsbor som känner sig kallade att ha en uppgift för Möllans bevarande är mycket välkomna att höra av sig till Torsten Loodberg. Möllakommittén behöver hjälp till mer än kaffeservering. Personer med starka armar och händer, personer med tekniskt intresse för hur de gamla kvarnarna fungerade och som vill lära sig hur mjöl kan malas utanför de stora fabrikerna – som var det enda alternativet för inte så länge sedan, är

välkomna. Precis som vid all annan kulturverksamhet räcker befintliga resurser inte till, därför är alla personer med kulturbevarande och ideella intressen mer än välkomna..

Den praktfulla Bräcke mölla ska även i framtiden synas över stor del av bygden när den svingar sina nya vingar.



Ann Cronström



Väg 111 genom Nyhamnsläge
Byföreningens väggrupp har sedan en tid tillbaka fördjupat sig i problematiken kring väg 111 som dels har brister i trafiksäkerheten och dels klyver samhället i två delar. Problemen har identifierats och åtgärdsförslag har tagits fram. Det gäller både idéer för bättre trafiklösningar samt tankar om hur intilliggande grönstråk skall göras mer levande. Möte har hållits med vägverket och vägavsnittet finns nu med i vägverkets dokument över objekt som borde åtgärdas. Vägverkets budget för denna typ av projekt är tyvärr redan fullbokad för ett par år framåt i tiden och först därefter kan väg 111 genom Nyhamnsläge börja diskuteras. Dock är nu även kommunen med på banan och med deras hjälp kan vi driva på vägverket ytterligare. Någon form av förskottering och/eller delfinansiering har kommit upp som idé, men inget är ännu klart. Vi kämpar på och hoppas på en lösning inom en inte alltför avlägsen framtid!

Joachim Runesson

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

Initiativtagarnas tankar

Är det förmätet att ge Nyhamnsläge en egen tidning?

Nej, inte alls. Nyhamn är en by med så många människor och där de finns där finns något att berätta, att lära och att ta till sig. Vi hoppas att detta ska bli Byns tidning – där inget är för smått, gammalt eller ungt. Här kan du uppmärksamma en jubilar, skriva om någon som bidragit till att Byn inte glöms. Här kan vi följa dem som tagit sig uppåt och utåt, men som har rötterna i Nyhamn.

- Finns det något att skriva om? Jadå!

Vi kan ju skriva om allt positivt och trevligt och inte, som annars är kutym, om allvarligt och dramatiskt.

Vår by Nyhamnsläge har funnits ett bra tag och har växt till sig till en mycket härlig by.

Tack vare den fina närservicen och dom bra kommunikationerna blir Nyhamnsläge bara bättre och bättre. Här några tankar kring utbudet och dess förutsättningar ser ut för oss Nyhamnare.



På den östra sidan om Krapperupsvägen finner vi skolan med verksamhet från



förskola till 9:an inklusive ett mycket fint kommunalt bibliotek, affärer, frisör, friskvård, idrottsplats, Keramiker, Möllan mm.



På västra sidan har vi t ex hamnen, fäladerna, stränderna, bryggan, bensinstation, dagis, frisör, tandläkare, servicehem samt företagshotell. På båda sidor om vägen finns omfattande bostadsområden med året-runt boende. Som en pulsåder håller 111:an oss med en utmärkta kommunikationsmöjligheter norrut mot Mölle med Kullaberg och söderut hela vägen via vårt Höganäs in till Helsingborg. Parallellt löper i stora delar cykelvägen över den gamla banvallen. I och med utbyggnaden i Höganäs kring outlet, generell ökad inflyttning i kommunen, nybyggande in Nyhamnsläge och en ökande turism så ökar också belastningen på vår pulsåder och därmed också riskerna kring den redan hårt belastade vägen. Nyhamnsläge är en by där man sällan ser folk när man kommer farandes. Ingen som tar sig längs med vägen, bara tvärs över. Hallå – bor det levande människor här?

Detta gav upphov till tanken att återigen försöka bearbeta makthavarna och göra byn mer levande.

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

Årsmötet 2006 gick med på att byföreningen gick åstad med Vägprojektet. Idéerna verkar ha fallit i god jord och nu är vi på väg, men det går inte snabbt. När det hela är klart kommer 111:an inte längre att vara den som delar byn, hoppet är att 111:an bara blir en av alla de andra vägarna- lite mer trafikerad, men ändå införlivad i Nyhamnsläge. Som gör Nyhamnsläge till en by, väl sammanhållen.

Låt oss se till att vår pulsåder förblir livgivande...

Att känna till svagheterna kring Krapperupsvägen med alla de risker det innebära för alla trafikanter är moraliskt förpliktigande

Göran Källmark och Ingrid Herrström

Diverse bilder



Brobygge år 2003.



Midsommarfirande år 2005.



Brobygge år 2003.



Utökning av bryggan år 2005.





Invigning av bryggan år 2003.



Fiskenät i Nyhamnsläge.

Fler bilder finns på www.nyhamnslage.nu

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

Presentation av Styrelsen



Namn: Bo Brantmark
Adress: Rorsmansvägen 8
E-post: bo.brantmark@swipnet.se
Telefon: 34 41 47 samt 070 6753314

Existensen av Nyhamn blev klar för mig på allvar år 1985 när jag träffade min blivande hustru Inger, som har bott här i hela sitt liv. Under ett antal år drev vi tillsammans en psykiatrimottagning i stugan intill vårt hus. Patienter körde gärna de extra kilometrarna hit. För mig är det förnämsta med Nyhamn att det ligger lite vid "sidan om". Det har inte Arilds, Vikens eller Mölles glans men inte heller dessa orters intensiva turistliv. Det omges av en underbar natur med fälad i norr och strand i söder, områden som vi själva får rå om. Det har gammal bykärna men ändå så pass mycket nybebyggelse att det klarar av både affär och skola.



Namn: Kristina Möser



Adress: Rorsmansvägen 4
E-post: kristina.mooser@rixtele.com
Telefon: 345304

Känner mig nu mer och mer som "gammal Nyhamnare" efter snart 11 år här i byn och med tre barn som har rotat sig i skola och föreningsliv. Men samtidigt känner jag mig också som nyinflyttad. Hur? Jo, på det viset att jag fortfarande inte levt här länge nog för att ha slutat tänka på vilken tur vi har som kan bo här. Få leva mitt i dessa vackra omgivningar, ha så nära till havet och ändå få grundläggande service i form av skola, affär etc. Vad kan vi önska mer? Mitt Nyhamn är en midsommarkväll vid hamnen med dans på bryggan och solnedgång över havet och Kullaberg.

Namn: Göran Källmark
Adress: Fullriggarevägen 6
E-post: goran.kallmark@kallmark.com
Telefon: 042 34 54 33

Bor i den norra delen av Nyhamn tillsammans med min fru Ulrika och våra 3 döttrar. I familjen ingår 2 stora hundar. Som född i Höganäs tog det mig trots allt 40 år innan jag återkom och slog ned bopålar i Kullabygden. Nyhamnsläge är en drömplats för mig. Lagom stort, bra närservice, bra kommunikationer, nära till allt och en alldeles fantastisk natur.

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 



Namn: Ingrid Herrström
Adress: Sven Bonas väg 8
E-mail: ingrid@mrcurrent.se
Telefon: 344227

Jag (47) bor sedan mars 1988 i ett vitt hus, mitt på Sven Bonas väg.

Min familj är Ulf (49), Lina (22)(som i och för sig flyttat till studierna i Lund), Philip (20) och Erik (19) och hunden Ludde (4 människoår).

Erik var bara tre veckor när vi flyttade in, det är så vi mäter hur länge vi bott här.

Huset var nybyggt då, efter egna ritningar, men allteftersom har vi ändå ändrat både här och där. I grannskapet byggdes inte många hus, det var kanske därför vårt hus under många år gick under benämningen ”det nya huset”.

Att vi hamnade här berodde faktiskt på det berömda bananskalet – det var slumpen. Turen var med oss då och vi har trivts med vad orten och bygden haft att erbjuda. Jag har verkligen tagit in byn – var hemma när barnen var små. Sedan har jag arbetat med utgångspunkt från kontoret i hemmet och gör så fortfarande, nu har jag dessutom affär i Höganäs.



Är man en riktig Nyhamnare än?
Jodå, i hjärtat är man och de åren man ligger i lä kan man ju ändå inte ta igen. Det är härligt att resa bort men det är alltid lika skönt med gamla Nyhamn en gammal ort, som på begränsat sätt kan växa. Läget mellan fäladerna är en välsignelse - grönskan, stillheten och så havet.



Namn: Jan Bäckström
Adress: Brovägen 41
Telefon: 345262
E-mail: jan.backstrom@aerochem.se



Namn: Olof Suneson
Adress: Gullregnsvägen 7
E-mail: olof.suneson@telia.com
Telefon: 345191

Olof Suneson är född 1949 i Nyhamn.
Föräldrarna var keramiker Sune Svensson

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

och Anna-Lisa Svensson. Första två skolåren i Nyhamns småskola (numera dagiset "Ur och Skur") sedan Nyhamnsskolan. I övre tonåren militärmusiker i Flygvapnets Musikkår i Uppsala och därefter Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Har arbetat som musiker (oboist) på Kungl Operan, musiklärare i olika musikskolor, förlagschef på olika musik- och läromedelsförlag. Under tre år i slutet på sjuttioalet på Sweden Music som ägdes av Stikkan Anderson och arbetade nära ABBA. Har därefter arbetat som musikskolerktor under 13 år i Borås och Fristad och är sedan snart tre år rektor för Musikskolan i Åstorp. Är även fritidspolitiker (M) i Höganäs kommuns Byggnadsnämnd och Socialnämnd.



Namn: Susanna Linander
Adress: Sadelmakarvägen 6
telefon: 344619
e-mail: susanna.linander@karinparkbyra.se

Jag heter Susanna Linander och är Nyhamnsbo sen 1995.
Jag och min familj trivs verkligen här, vi kunde inte hittat en bättre plats;
Närhet till både Helsingborg och Ängelholm, närhet till havet, fäladen och Kullaberg, bra service, bra skola och aktivt föreningsliv.
När jag inte påtar i trädgården eller promenerar längs havet så arbetar jag som arkitekt i Ängelholm.





Namn: Jan Malmberg
Adress: Brovägen 17
telefon: 345138
e-mail: bromaja@hotmail.com

Har bott i Nyhamnsläge i 19 år, men är uppvuxen söder om Landsvägen – alltså en genuin skåning.
Personlighet – vill förverkliga saker och ting. Positiv livsinställning.

Åke Sennström
Fullriggarevägen 7
260 41 Nyhamnsläge
042-34 40 53, 070-644 55 97
projekt.lots@telia.com

Åke - lite om mig
Nyhamnsbo sedan drygt 6 år som tycker att vår by är en härlig plats att leva i.
Jag vill gärna medverka till att Nyhamnsläge har en ständig positiv utveckling inom många områden.
Viktiga frågor för mig är ökad trygghet och trivsamhet, bla en förändring av genomfarten (väg 111)

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 



F14, ett av Brunby FF:s många flicklag.



Brunby Fotbollförening

Brunby Fotbollförening bedriver sedan många år en aktiv fotbollsverksamhet på idrottsplatsen i Nyhamnsläge. Under 2007 ställer föreningen upp i olika

seriesammanhang

med, förutom tre

seniorlag, 19 st

ungdomslag, både

pojkar och flickor.

Föreningen har ca

380 medlemmar som

ideellt är engagerade i

föreningens olika aktiviteter, vilket gör

Brunby Fotbollförening till en av

Kullabygdens största föreningar.

För att föreningen ekonomiskt skall kunna

drivas genomförs årligen en loppmarknad

på idrottsplatsen. Hela året hämtas loppor

av medlemmarna som säljs ut denna

söndag i juli, i år den 22 juli. Klockan

13:00 öppnas grindarna för den vanligtvis

välbesökta loppisen. Välkomna – hela

överskottet går till Kullabygdens

ungdomar.

Ulf Herrström, ordförande



Årets badare 2006 – damgänget

Från vänster: Vera Nilermark, Elsa Pahlén-Andersson, Geith Forsberg, Bolla Pettersson, Ulla Andersson, Elisabeth Blandford

Hjälp oss att vårda Nyhamn

Varje år lägger vi ner ett stort arbete på

strandstädning både åt norr och söder.

Badbryggan läggs i och tas upp. Den

kräver successivt alltmer underhåll.

Vi gör även insatser vid midsommar och

Valborg.

Än så länge har vi klarat oss med ideella

krafter och vi hoppas fortsätta med det.

Kanske vill DU också hjälpa till?!

Om du kan hålla i en räfsa, köra en

skottkärra eller hantera hammare och

borrmaskin – hör då av dig.

Vi tänker skapa en lista med namn på

personer vi kan få ringa eller maila när det



är dags för en insats.

Vill du ställa upp?

Ring eller maila till Bo Brantmark – 042

34 41 47, bo.brantmark@swipnet.se

NYHAMNSBLADET

 Nr. 1- juni 2007 

Kalendarium

Juni

Midsommar, Vid badbryggan Södra fäladen, 10.00 samlas vi för att klä stången, Klockan 15.00 dans kring stången. 18.00 Midsommar fest med dans i hamnen.

1 juli

Bräcke Mölla öppen för visning

22 juli

Brunnby FFs årliga stora loppmarknad

5 augusti

Bräcke Mölla öppen för visning

22 augusti

Kräftskiva i klätterskogen. Se anslag vid ICA Skeppen

Notera:

Fäladerna norr- och söder om Nyhamnsläge är skyddade områden där ordningsföreskrifter finns. Läs på skyltarna eller på hemsidan (www.nyhamnslage.nu)

Sponsor

Att sponsra Nyhamnsbladet innebär att till en låg kostnad nå ca 800 hushåll, och samtidigt hjälpa vår lokala tidning som drivs idéelt.

Vill du sponsra Nyhamnsbladet? Hör av dig till oss!

Kontaktlista

Namn	Telefon
Bo Brantmark	34 41 47
Ingrid Herrström	34 42 27
Kristina Möser	34 53 04
Jan Bäckström	34 52 62
Göran Källmark	34 54 33
Susanna Linander	34 46 19
Jan Malmberg	34 51 38
Per-Axel Roth	34 48 47
Åke Sennström	34 40 53
Olof Suneson	34 51 91



Bruksgatan 31 i Höganäs

ÖPPETTIDER:

må – fre 10 - 18

lördagar 10 – 15

söndagar 11 - 14

(eller när flaggorna hänger ute)

Telefon: 042-343180

www.sjobutiken.se

Nu med webbshop!